



*'Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in'
Leonard Cohen (Anthem)*



Wij worden stil nu wij afscheid nemen van

Myriam Vermaelen

Geboren te Zandvliet op 23 juli 1957
en zachtjes overleden te Antwerpen op 2 augustus 2019

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
in de Sint-Gertrudiskerk, Spaansemolenstraat 1 te Zandvliet,
op **zaterdag 10 augustus 2019 om 11.00 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend brengen we haar terug naar de natuur
in het urnenbos van Berendrecht, Schouwvegerstraat.

Rouwadres: Fam. Vermaelen, p/a Zoutestraat 6, 2040 Berendrecht
Online condoleren via www.valentijncrynen.be

Ella 

haar beste maatje

Paul † en Martha † Vermaelen - Hemelsoet

haar ouders

Lieve en Guido † Paenen - Vermaelen

Greet en Benjamin, *Rosalie, Nelles, Odette*

Hilde en Tim, *Marnix, Zoë*

Hilde en Paul Van Waes - Vermaelen

Jonas en Kathleen

Hanne en Philipp

Ada en Sam

Christel en Curtis Miller - Vermaelen

haar zussen, schoonbroers, neven en nichten

Carlos, Christine, Halewijn

haar naaste vrienden

Speciale dank aan

dr. Leo Bril en artsenpraktijk Monnikenhof,

verplegers en verpleegsters van het Wit-Gele Kruis,

artsen en verplegend personeel van het ZNA Stuivenberg.