

*Degenen die ik liefheb, verlaat ik
om degenen die ik liefhad, terug te vinden.*



Joseph Van den Poel

*Beste chauffeur van de wereld!
Je bracht steeds met plezier iedereen op zijn bestemming,
waarvoor dank!*

echtgenoot van Monique Simons

Geboren te Turnhout op 10 november 1944
en onverwacht thuis te Stabroek overleden
op 9 augustus 2019.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie,
voorgegaan door E.P. Van Helden, bij te wonen in de kapel van
O.L.V. van de Hagelberg, Kapelstraat te Berendrecht,
op **vrijdag 16 augustus 2019 om 11.00 uur.**

Samenkomst in de kapel vanaf 10.40 uur.

Zijn urne zal thuis bewaard worden.
Ooit zal hij samen met zijn echtgenote worden uitgestrooid
in Llanes - Cué - Asturias (Spanje).

Er is tot en met dinsdag 13 augustus gelegenheid tot groeten
in het rouwcentrum Rustpunt, Hoge Weg 115 te Hoevenen,
na telefonische afspraak op het nummer 03 384 11 34.

Dit melden u met droefheid:

Monique Simons

zijn echtgenote

Bina Van den Poel

Deepak Van den Poel

Mangesh Van den Poel

Fatima Van den Poel en Stephan Van den Eynde

Joey Van den Poel

Freddy Segers, papa van Joey

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn geliefde viervoeters Joyce, Skye, Kato, Kaatje
en als laatsten van een lange rij, zijn wandelgenoten
Yenthe, Femke en Roosje. Ze missen je allen.

Rouwadres: Fam. Van den Poel

p/a Uitvaartzorg Valentijn Crynen

Zoutestraat 6 - 2040 Berendrecht

Online condoleren via www.valentijncrynen.be